

De Kleur van Vrijheid - Kazematten 4 mei 2021 – ds. Corry Nicolay.

Vrijheid, wat doet dat met je, wat beleef je daarbij? Vanuit ieders verleden, ervaringen, cultuur, levensovertuiging en geloof, verschilt de beleving. We herdenken de 2^e WO verschillend.

In De Kazematten beleef je in de bunkers met foto's en verhalen, de strijd voor vrijheid met veel oorlogsslachtoffers bij het leger, de luchtmacht en de marine. Ook werden homofiele mannen, zigeuners, gehandicapte mensen opgepakt, uitgemergeld en vermoordt.

Het Joodse volk moest worden vernietigd, vrouwen, kinderen, mannen. De wereld was volgens het nazisme beter af zonder Joden. De weinige Joden die terug kwamen uit de vernietigingskampen, merkten dat ze niet altijd welkom waren. Hun gruwelijke ervaringen konden ze vaak niet onder woorden brengen en wie dat wel kon werd eerst niet geloofd. De gruwelijkheden woekeren dan van binnen voort. Later spreken Joodse en verzetsmensen wel vanuit de algemene kreet: NOOIT WEER. Nooit weer het zondebok mechanisme voor een volk, voor een bepaalde groep. Blijf alsjeblieft op je hoede voor het zondebok mechanisme.

Net als vorig jaar herdenken we tijdens de corona pandemie. Mensen zijn op hun hoede voor het virus. Ze maken ernstige zieken mee en moeten vaak afscheid nemen via internet.

Hoe beleef je dan vanuit het oorlogsverleden en in de corona tijd vrede?

Allereerst: nooit kun je het immense drama van de 2^e WO vergelijken met de huidige corona pandemie. Want dan ontken je de vernietiging van 6 miljoen Joden en vele, vele andere mensen. Samen met Nederlanders afkomstig uit veel culturen, mek ik het verlangen om in vrede met elkaar te leven, juist ook tijdens deze pandemie.

Dan heb je inspiratie en houvast nodig vanuit het geloof, levensovertuiging, levensvisie. Verrassend is dat we iets gemeenschappelijks hebben.

Veel mensen kennen Jezus én Jezus is intercultureel. Hij kende de leer van Confucius en putte daaruit.

- Confucius zei ver voor onze jaartelling: *Wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet*". Dit verandert Jezus in wat je wel zou moeten doen: *"Behandel de ander net zoals jezelf behandelt wilt worden"*. Dan kun je leven in vrijheid, zo verschillend als je bent. Je kijkt verder dan je eigen neus lang is. Je eigen vrijheid is dan geen struikelblok voor de ander, voor de zwakkeren onder ons.

Tijdens de herdenking in kamp Westerbork richtte rabbijn Ies Vorst zich tot de jeugd en zei: *"Kom naar een concentratiekamp, kijk en voel wat op je af komt. Zo veel onschuldige mensen vernietigd, vermoord. Daarvoor hebben we het leven niet gekregen. Zoek verbinding tussen toen en nu, zo kleurrijk als jullie zijn"*.

En dat hebben de leerkringen van groep 8 van de Johan Willem Friso school in Leeuwarden gedaan. Ze maakten gedichten waarin o.a. staat: *Die concentratiekampen, waren regelrechte rampen. En: We zaten ondergedoken, mijn broertje, mijn zus en papa en mama, ik. Maar we zijn verraden*. Een ander: *Hoe zou jij je voelen in de oorlog. Zou je bang zijn of dapper?*

De gedichten staan op de site van De Kazematten. Ze laten zien: Hoe meer we meeleven met elkaar, hoe minder angst grip op ons krijgt. Meeleven inspireert om er vanuit onze vrijheid, voor elkaar te zijn.

Met hart en ziel wens en bid ik u en jou van harte toe:
steun, houvast, veerkracht vanuit het eigen geloof
En dat u en jij vanuit de eigen levensovertuiging en levensvisie,
ook van harte ervaren steun, houvast, veerkracht.

Zodat we de vrede leven, vrede en vrijheid samen delen,
zodat de ander de vrede ervaart door u en jou.

Van harte vanuit onze vrijheid,
vandaag, morgen en de komende tijd:

Shalom, Salaam, Shanti, Vrede.

Dat het zo mag zijn, amen.